



Jan Boyen verloor een been in een verkeersongeval, werd renner en krijgt nu de kans om zich te meten met de elite.

Andersvalide Jan Boyen debuteert als profrenner bij Jartazi

# 'Ik voel me geen kermisattractie'

Het was een klein maar opmerkelijk bericht: Jan Boyen, een wielrenner 'met beperking', wordt prof bij de ploeg Jartazi. Op één been klopte hij dit seizoen al enkele keren de eliterenners zonder contract.

DOOR JONAS COERTJENS

**WOMMERSOM • Boyen (36) is de vicewereldkampioen in de LC2-klasse voor wielrenners met een amputatie. In de tijdrit en op de piste was hij goed voor brons. 'Als ik nu mocht kiezen, zou ik mijn been niet meer terugwillen', vertelt hij.**

In 1989 kwam er een einde aan de beloftevolle carrière van Boyen als doelman bij Sint-Truiden. Een dronken motorrijder maaide hem van de weg en de jonge Brabander verloor zijn linkerbeen tot net onder de knie. Het einde van zijn sportcarrière leek in zicht, maar dat was buiten de ijzere wil van Boyen gerekend. Als powerlifter werd hij in de jaren '90 vier keer Belgisch kampioen.

Toen hij in die sport geen uitdagingen meer vond, koos hij voor de motor. En ook daar werd zijn doorzettingsvermogen beloond met enkele ereplaatsen op de snelheidscircuits. Het leverde hem de bijnaam

'One Leg Fast Jack' op. "Als ik een sport kies, leef ik er 200 procent voor", verklaart hij zijn successen.

Sinds 2005 heeft Boyen voor de koersfiets gekozen, zijn grootste passie van allemaal. Een speciale, lichte prothese is daarbij het verlengstuk van zijn been. "In het begin was het wel zoeken: als ik mijn prothese uitdeed na een training, liep het bloed vaak naar beneden. Koersen van 200 kilometer zijn niet te doen voor mij."

Begin dit jaar kende hij opnieuw tegenslag. Dokters voorspelden dat Boyen nooit meer zou sporten nadat een paard hem met een fikse trap zwaar had toegetakeld. Enkele weken later zat hij alweer op de fiets.

Bij de andersvaliden is hij wereldtop, terwijl hij in eigen land dit seizoen zelfs enkele koersen won tegen valide renners. "In het begin zag je mijn tegenstanders in het peloton nog denken: 'Ocharme, die sukkelaar heeft maar één been.' Maar toen ik hen begon te verslaan, groeide het respect snel.

Niemand verliest graag van een renner met maar één been. Mijn trainingsgezellen vertellen mij ook vaak: 'Jan, wij willen niet weten wat jij gepresteerd zou hebben met twee benen.' Je blijft natuurlijk een enorm krachtsverlies hebben. Vooral bergop is het heel lastig fietsen met maar één kuit."

Het continentale team van Jartazi geeft Boyen volgend seizoen de kans om zich te meten met de profs. "Ik las ook de reacties in de pers: nu de Planckaerts weg zijn bij Jartazi kiezen ze voor iemand met één been om de pers te halen. Jartazi wil natuurlijk graag de pers halen, maar dat doet niets af aan mijn niveau. Ik stel iedereen voor om eens naar onze wedstrijden te komen kijken. Op het wereldkampioenschap haalden wij in de wegrit een gemiddelde snelheid van 44 kilometer per uur. Iedereen is verwonderd over het niveau. Maar natuurlijk is dat nog niet hetzelfde als koersen bij de profs. Ik zal er misschien wel een kermisattractie zijn, maar zo voel ik mij zeker niet. Ik heb niet de bedoeling om te winnen bij de profs. Ik zou me graag kunnen handhaven in de groep en zie dat als de ideale voorbereiding op mijn grote doel: de Paralympics in Peking 2008."

Tot Londen 2012 wil Boyen graag topsporter blijven. "Als ik nu mocht kiezen, zou ik mijn been niet meer terugwillen. Ik beteken te veel zonder mijn been. Het leven stopt niet bij een handicap. In die zin ben ik een voorbeeld voor anderen."

FOTO THOMAS VANHAUTE

## Dimitri De Fauw op recordjacht

**GENT • Een zesdaagse is meer dan ploegkoersen alleen. De formule biedt een totaalspektakel, waarin meerdere disciplines aan bod komen. In de baanronde, een van de nevennummers, excelleert Dimitri De Fauw.**

Keisse-Bartko, Risi-Lampater, Stam-Schep en Galvez-Llanares zijn de vier topploegen die zich hoofdzakelijk op het eindklassement concentreren en zich eventueel links en rechts nog eens onderscheiden in een dernyreeks.

De baanronde is specialistenwerk voor renners die een flinke portie explosiviteit in de benen hebben. Dimitri De Fauw is er zo één. In dat nummer deed hij de voorbije avonden het Kuipke op al zijn grondvesten daveren. Op de openingsavond

strandde hij op amper twee hondersten van het baanrecord, dat op naam staat van de Zuid-Afrikaan Van Zyl. Het gaf de Gentenaar zoveel vertrouwen dat hij nu echt uit is op dat record. "Het moet in deze zesdaagse gebeuren", klinkt hij overtuigd.

De Fauw, als belofte met Iljo Keisse winnaar van meerdere Toekomstzesdaagse, heeft het bij de zesdaagseprofs nog niet kunnen waarmaken. Keisse is uitgegroeid tot een vedette en heeft aan de zijde van Matthew Gilmore al vier overwinningen behaald.

"We zijn twee totaal verschillende renners", weet De Fauw. "Iljo is heel sterk in de ploegkoers en achter de derny. Ik ben het best op de korte nummers. Dat wil ik deze week nog vaker tonen. Ik voel dat het record over de baanronde binnen mijn mogelijkheden ligt." (TL)

## Aanvallers aan de ketting in Moskou

**BRUSSEL • Je speelde zoals Michail Tal' is nog steeds het grootste compliment dat een aanvallerspeler kan krijgen. De beste partijen van de Tovenaar van Riga gelden voor velen inderdaad als het toppunt van lef en creativiteit achter het schaakbord.**

DOOR WOUTER JANSSENS

Veertien jaar na Tals overlijden werd in Moskou opnieuw een herdenkingstoernooi gehouden. Hoe jong de huidige generatie topgrootmeesters wel is, blijkt uit het feit dat geen van de deelnemers ooit tegen Tal geschaakt heeft, hoewel Aleksej Sjirov als zijn leerling beschouwd kan worden.

Partijen in de fantastische stijl van Tal waren er in Moskou niet echt te zien, want de solider aangelegde spelers slaagden erin om de aanvallers stevig aan de ketting te leggen. Met hun vijven wisten Mamedjarov, Grisjoek, Sjirov Carlsen en Morozevitsj amper drie partijen te winnen. De zege werd gedeeld door het trio Leko-Ponomarjov-Aronian.

De eindstand: 1. Leko, Ponomarjov, Aronian 5,5/9; 4. Gelfand 5; 5. Mamedjarov, Grisjoek, Sjvidler 4,5; 8. Sjirov, Carlsen 3,5; 10. Morozevitsj 3.

Wit: Aronian

Zwart: Morozevitsj

1. d4 d5 2. Pf3 e6 3. c4 dxc4 4. e3 a6 5. a4 Pf6 6. Lxc4 c5 7. 0-0 Pc6 8. De2 Le7 9. Td1 Dc7 10. dxc5 0-0 11. b3 e5 12. h3 e4 13. Pd4 Pe5 14. b4! 17. b6 15. Pd2 bxc5 16. bxc5 Lxc5 17. La3 Lxa3 18. Txa3 Pg6 19. Pf1 Dc5 20. Tc3 Dg5 21. Pg3 h5 (Zoals gewoonlijk laat Morozevitsj er geen gras over groeien, en richt al zijn pijlen op de vijandelijke koning.) 22. Kh1 Ph4 23. Dc2 (Het lijkt alsof wit zich niet bewust is van de offercombinatie die hem boven het hoofd hangt, maar hij heeft een originele tegenactie op

het oog.) Pxf2! 24. Kxg2 h4 25. Lxf7+! Kxf7 (Txf7? 26. Txc8+ Txc8 27. Dxc8+ Tf8 28. Dxf8+! Kxf8 29. Pe6+) 26. Tc5 Lxh3+! 27. Kxh3 Dg4+ 28. Kg2 hxc3? (Juist is Tfc8! 29. Tc1 Txc5 30. Dxc5 hxc3 31. Dc7+ Kg8 32. Dxc3 met enig voordeel voor wit.) 29. B!! (De zwarte pion op g3 dient nu als schild voor de witte koning, en Aronian neemt het initiatief over.) exf3+ 30. Pxf3 Kg8 31. Da2+ Kh8 32. Tc4 Df5 33. Tf4 Dh7 34. Th4 Ph5 35. Td5 Tf5 36. e4! Pf4+ 37. Kxg3 Th5 38. Txf4 Th3+ 39. Kg4 Te8 40. Td5 Tg8 41. Dxc8+! Dxc8 42. Tf8 en zwart geeft op.

**De oplossing van vorige week**

Wit: Kh1, Dd2, Tf1, Tg3, Lh5, pib3, c2, f5, g2, h2. Zwart: Kh8, Db4, Tc3, Tf8, Ld7, Lf6, pia6, b7, d6, e6, f7, h7.

1. Dh6! en zwart geeft op. Het lijkt alsof hij het vege lijf kan redden met Txc3 2. Dxf8+ Tg8, maar i.p.v. 2. Dxf8+ speelt wit het wonderbaarlijke 2. Lg6!! waarna zwart reddeloos verloren is.

**De nieuwe opgave**

Sjirov-Aronian (2006)  
Wit: Kg6, pib2, c3, d4, f4, h6, h7.  
Zwart: Kf8, Th8, pic4, c6, f5.



Zwart speelt en wint.

# WERELDPOËZIE IN 20 DELEN

De grootste taalvirtuozen in één poëziesamenvatting



SLECHTS  
€4,95  
PER BOEK

NU WOENSDAG BIJ 'DE MORGEN' IN UW KRANTENWINKEL:  
Boek 9: 'De mooiste gedichten van Charles Baudelaire'

FEDERALE Verzekering

DeMorgen een open geest beleeft meer